

Γιάννης Σ. Γκανάσος

Ομιλία με θέμα:

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

το διαχρονικό αγαθό της παιδείας
και η μάστιγα της απαιδευσίας

στην Άσκη της Βοιωτίας

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 – Ώρα 19:00'

Οι πάντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις αναλύσεις του Πλάτωνος και να ωφεληθούν.

Μια διάλεξη που απευθύνεται με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας και σχολικής βαθμίδας απόφοιτοι κι αν είναι ή όχι. Αφορά το διαχρονικό, αλλά και τόσο επίκαιρο σήμερα, καυτό θέμα της ηθικής πολιτιστικής παρακμής που ταλανίζει τους πάντες. Αναφέρεται στην Παιδεία και στην Απαιδευσία.

Ο Πλάτων είναι άμεσος, εύληπτος και διεισδυτικός. Και όχι μόνον το βροντοφωνάζει, από τα βάθη των αιώνων, ότι υπάρχει λύση αλλά μας δίνει με πολύ απλό και άμεσο τρόπο τα εφόδια να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το κατανοήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε.

Ζώντας όλοι μας σε μία εποχή ραγδαίας εξελισσομένης τεχνολογίας, τηλεομανείς και παθητικοί δέκτες παντοειδών μηνυμάτων για τα οποία δεν έχουμε ούτε τον χρόνο αλλά ούτε και την διάθεση να τα κρίνουμε, μας χαρακτηρίζει μία ξενομανία εντέχνως επιβληθείσα, η οποία αυξάνει και πλαταίνει με φοβερούς ρυθμούς, καθιστώντας μας πλαδαρά πνευματικά όντα τα οποία ολίγον μετ' ολίγον χάνουν την αυτοεκτίμησή των, έτοιμα να δεχθούν τόσο τα σκύβαλα της υποκουλτούρας, τα οποία αφειδώς μας πετιούνται, όσο και τις νοητικές τοξίνες οι οποίες αδρανοποιούν τις όποιες δυνατότητές μας.

Σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς, της πολιτιστικής και όχι μόνον αμνησίας και ταραχής, έρχεται ο Πλάτων με τον απλό και εύληπτο από όλους λόγο του να μας επισημάνει ότι χωρίς ίσως να το αντιληφθούμε έχουμε γίνει δέσμιοι, στο σκοτεινό σπήλαιό του, των προκαταλήψεων μας, των ψευδαισθήσεων μας και των πάσης φύσεως διαστρεβλωμένων μηνυμάτων που καθημερινώς γινόμαστε δέκτες, μη μπορώντας να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψεύδος.

Με την παραβολή του σπηλαίου προσδοκά να μας καταστήσει κοινωνούς της καταστάσεώς μας και να μας επισημάνει τον τρόπο με τον

οποίο θα λύσουμε τα δεσμά της ψευδαίσθησης και της κατευθυνομένης
απαιδευσίας μας και πως θα περάσουμε στο φως της παιδείσεως και της
ευδαιμονίας.

Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας - οι οποίοι δεν αρέσκονται και
δεν πείθονται από τις σειρήνες του περιρρέοντος ποταπού και
ισοπεδωτικού παγκοσμιοποιημένου τηλεοπτικού χαϊδέματος των αυτιών
τους και με πρωτοβουλίες, όπως η παρούσα, προσδοκούν να προσφέρουν
μια μικρή ανάσα στην ομιχλώδη και ακατανόητη πνευματική σύγχυση
που μας ταλανίζει βάζοντας έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο
οικοδόμημα της επιδιωκομένης αυτογνωσίας μας, διοργανώνοντας
ομιλίες όπως αυτή του Φιλοπροόδου Συλλόγου της Άσκρης.

Ο Πλάτων, τον 4ο π.Χ. αι. έχει, εν ζωή ακόμη, κατακυριεύσει τις
διάνοιες και τις ψυχές των συγχρόνων του, αλλά και μετά βεβαιότητας
των πολυπληθών, εις τους αιώνες και ανά τον κόσμο, μέχρι σήμερα
μαθητών του.

Γιάννης Σ. Γκανάσος
Οκτώβριος 2016